

Dyrenes dag i Slagelse

I maj måned annoncerede Racekatten, at de var blevet inviteret med til Dyrenes dag, som er en del af Slagelse Festuge. Her ville de gerne fremvise så mange forskellige katteracer som muligt. Da jeg gerne vil bidrage til at udbrede kendskabet til vores skønne racer, og da det var første til mølle-princippet, tilmeldte jeg mig straks. Desværre har interessen for at deltage i racefremvisningen ikke været så stor, så da Dyrenes dag nærmede sig blev jeg tilbudt et dobbeltbur.

Da Gavin er blevet for gammel til at debutere som udstillingskat og Bianca ikke længere synes det er sjovt, var der ikke andet for end at tage de to små, Alexander og Brianna på hhv. 7½ og 5 måneder, med. Alexander har kun været på udstilling en enkelt gang, mens Brianna endnu ikke har debuteret, så det var lidt af en satsning. Jeg forventede dog ikke, at der ville komme så mange besøgende og regnede derfor med, at det nok skulle gå.

Klokken 9.30 den 28. juni ankom vi til Lystanlægget i Slagelse. Racekatten havde et telt på 3x9 m, hvor der kun lige var plads til 7 dobbeltbure. Mine Balinesere fik bur nummer 2, og vore naboer i bur nummer 1 var en Orientalisk Langhår og en Peterbald. Derudover var der Abyssiniere, Somali,

Sibiriske og Norske skovkatte. Så man kan vist kun sige, at den gamle kategori IV var velrepræsenteret. Racekatten havde også en lille stand, hvor publikum bl.a. kunne stemme på "Mis Slagelse" og forsøge at gætte, hvor mange stykker tørfoder der var i et glas.

Det skulle vise sig, at jeg havde taget grueligt fejl i min forventning om, at der ikke ville komme så mange. Klokken 10 begyndte publikum at ankomme og indtil klokken 16, hvor arrangementet sluttede, var teltet næsten konstant fyldt med mennesker, mange af dem børn. Det var dejligt, for så fik jeg jo mulighed for at dele en masse DSO-brochurer ud og tale med endnu flere mennesker. Men efter nogle timer blev larmen og de mange tilskuere desværre lidt for meget for de kære små, især Alexander der brugte en del tid på at gemme sit hoved i et hjørne af buret som om en lille struds.

Grundet de mange besøgende blev jeg ved mine katte det meste af tiden, så jeg så desværre ikke så meget af hvad, der foregik uden for katte-teltet. Men der var i hvert fald hunde, høns, kaniner, ildere, brevduer, små og store heste, samt anden underholdning for børn.

Alt i alt var det en rigtig god, men også en lidt hård dag. Jeg vil gerne rose



Racekatten for deres del af arrangementet, som godt kunne have brugt lidt mere opbakning fra udstillere. Derfor vil jeg også gerne opfordre andre DSO-medlemmer til at deltage, hvis succesen gentages næste og efterfølgende år. Det er en fantastisk mulighed for at komme i kontakt med en masse mennesker, der normalt ikke vil komme på en katteudstilling. Det kan anbefales at medbringe katte der er udstillingsvante eller psykisk robuste, da der er rigtig mange nye indtryk på sådan en dag.

Trine Sofie Vestergaard Nielsen
www.aikyou.dk



Masser af besøgende ved katteteltet



Racekattens stand med konkurrence



Orientalisk Langhår



Balinesere