

Formanden har ordet

Når jeg tager fat i et nyt blad, går tankerne gennem hovedet, hvad skal jeg finde af materiale, hvad vil I medlemmer gerne læse om. Hvad gør vores medlemsblad interessant nok til, at I synes, at DSO er en klub, I til stadighed skal holde fast i?

Orientalere med hvidt blev godkendt i FIFE i 2003, og denne godkendelse medførte, at der blev født maskede katte med hvidt. Entusiaster arbejdede ihærdigt på at få dem godkendt som siamesere med hvidt, hvilket mødte stor modstand. Har du lyst til at læse om detaljerne, kan jeg anbefale at læse disse to artikler "Hvorfor hvide pletter?" og "Seychellois", i blad 2-2005, de findes på vores hjemmeside.

Seychellois blev godkendt på FIFE's GF i 2005 som en søskenderace til de daværende kategori IV katte. De nordiske lande og DSO's holdning dengang var meget klar, vi ønskede ikke en siameser med hvidt, ligegyldigt om den hed siameser bicour ou Seychellois.

Her 10 år senere blev der til FIFE's GF stillet forslag om, at Seychellois skulle skifte navn til det, de genetisk er, nemlig henholdsvis siameser- og balineser med hvidt. Det forslag sendte vi selvfølgelig i høring hos jer medlemmer inden GF'en, så Felis Danica kunne få vores holdning med. Det er nu en realitet, at de maskede katte med hvidt fra den 1. januar 2016 skifter navn.

Det var ikke, hvad DSO afstemningen ønskede, ej heller hvad Breed Council ønskede, men demokratiet bestemmer, om end der kun var et ganske lille flertal for navneændringen. Faktum er, at navnet nu er for tid og Seychellois korthår vil fra 1.1.2016 blive registreret som SIA *01 *02 *03 og Seychellois langhår vil fra 1.1.2016 blive registreret som BAL *01 *02 *03.

Når det så er sagt, så vil jeg ikke gentage Bette Lind, der har skrevet et udførligt referat fra FIFE's GF, det findes i Kattemagasinet og på Felis Danicas hjemmeside, der kan man læse årets punkter og afstemninger.

Den engelske parasits ankomst i Norge hørte jeg første gang om i 2007. SiOrBa-Ja, Norges specialklub, bragte en udførlig artikel i deres medlemsblad 1-2007. Dengang var vi sikre på, at det var en sjældenhed, og ingen kunne forestille sig, at den nu findes i hver 3. kat verden over, skal man tro undersøgelserne. I dag er det en realitet, at den også findes i Danmark både i vores race, men også i de fleste andre - den engelske parasit er Trichostrongylus axei (TF). Her vil jeg gerne anbefale de artikler, vi har bragt i bladet,

"Trichostrongylus axei" i blad 1-2011 og "TF - en tikkende bombe" i blad 3-2013.

I Felis Danicas karantæne regler står der intet om, at man skal indstille avl, salg eller udstilling ved forekomster af parasitter. I praksis betyder det, at man faktisk kun er underlagt sin egen samvittighed, når det drejer sig om køb, salg af katte eller parring. Jeg kan aldrig tit nok understrege, at det ikke er en skam at have sygdom (inkl. parasitter) i sit katteri, men det ER en skam IKKE at gøre noget ved det! En realitet er, at vi i øjeblikket igen og igen ser sejlivede TF og Giardia tilfælde, der trods gentagne behandlinger ikke kureres. Det betyder, at den seriøse opdrætter må neutralisere og omplacere et ellers flot og sundt avlsdyr, der ofte har kostet rigtig mange penge. Det ville være dejligt, hvis vi ved fælles hjælp kunne nedbringe disse tilfælde.

Skal vi høre efter, hvad vores politikere siger, så skulle finanskrisen være så godt som overstået. Det håber jeg vil vise sig på opdrætterfronten. Noget tyder på, at de har ret, for der er igen lidt opsving i opdræt og salg af killinger. Der har været en lind strøm af killinger på vores killingsliste og et godt salg, og der er mig bekendt ikke nogen, der sidder med store killinger, som endnu ikke har fundet nye hjem.

Jeg syntes, det har hjulpet lidt med mine opråb om at være flittigere til at sende nye fotos og opdateringer til killingslisten. Det er et faktum, at de af jer, der opdaterer og sender "friske" fotos, oftest også får solgt killingerne først.

Den trend, at hjemmesiderne ikke længere opdateres, er der måske ikke så meget at gøre ved. Facebook gør sit til, at hjemmesiderne helt går i glemmebogen, og det synes jeg er en umådelig kedelig udvikling.

Der findes stadig købere, der gerne vil danne sig et indtryk af en opdrætter, kigge stamtavler og se fotos af forældredyrerne. De vil gerne have et lille indblik i forholdene, før de forespørger om en lille ny killing, og stedet de søger oplysninger, er på hjemmesiderne. Jeg kiggede lige vores opdrætterannoncer igennem for at få en fornemmelse af, hvor mange der har en opdateret hjemmeside. Det var virkelig alarmerende få, der er op to date, og det synes jeg er meget beklageligt. Der findes sætninger som: "Vi venter killinger til foråret" (hvilket forår?), og mange af siderne har ikke været opdateret i flere år. En killingekøber henvender sig ikke, hvis siden har været uden aktivitet i flere år - mange tror sikkert af den årsag, at opdrætten er lukket. Det er en rigtig træls måde at miste

potentielle gode killingekøbere og måske endda kommende opdrættere.

Sundhed er vigtig, og i Sverige har der i flere år været en regel om, at man i forbindelse med PRA ikke må anvende en PRA positiv kat i avl, og man må heller ikke parre bærer til bærer. Jeg kunne godt tænke mig, at vores medlemmer gør sig tanker om det til vores GF, så vi kan diskutere, om DSO skal stille et lignende forslag til Felis Danicas plenarfor-samling. I øjeblikket er der ikke noget krav om test i forbindelse med PRA, men de fleste tester heldigvis alligevel. Som formand for vores specialklub er jeg stolt af, at alle de hanner, vi har på vores hankatliste, er testet. Jeg tror, vi yderligere kan reducere faren for at opdrætte potentielle blinde katte ved at få lavet en obligatorisk test. På den måde kan vi også undgå, at nye opdrættere helt uforvarende kommer til at lave en parring mellem bærere og samtidig sende signalet udadtil, at vi er seriøse. Så endnu en god grund til at møde op til vores generalforsamling i år.

Dette års GF i DSO, afholdes på DARAK's udstilling i Ølstykke søndag den 1. november. HUSK derfor at sætte kryds i kalenderen og glem ikke, at forslag skal være formanden i hænde senest 1. september.

I næste blad, som jeg allerede nu har i tankerne, præsenterer vi dette års World Winnere. Jeg ønsker de af vore medlemmer, der deltager, held og lykke ☺ Det skulle være mig en stor fornøjelse, om vi kunne præsentere en dansk WW på forsiden af årets sidste blad fra et af jer medlemmer.

Til sidst vil jeg ikke forsømme at gøre opmærksom på, at det igen er tid til at betale kontingent.

Som tidligere nævnt udsendes der ikke længer girokort. Til de trofaste mangeårige medlemmer, der altid har betalt med girokort, er der dog fortsat vedlagt et girokort. På side 36 finder du betalingsinformationer, som du også kan finde på vores hjemmeside. For at have stemmeret på GF'en er det nødvendigt, at kontingentet er indbetalt på vores konto den 1. september.

Til vores nye opdrættere vil jeg også gerne henvise til de gode muligheder, du har for at annoncere for dit opdræt ved at benytte dig af en af vores opdrætterpakker, hvor alt er betalt.

Nyd fortsat sommeren - vi ses i Ølstykke!
Heide



**Deadline for indsendelse af materiale til
blad 3/2015 er den 20. oktober
Bladet udkommer medio december 2015**

